

# Wat een nerd!



WISKUNDE. INFORMATICA. COMPUTERS. DAMMEN. WELKOM IN HET LEVEN VAN EEN NERD (LEES: MEGA-IQ & COMPLEET DOORGELEERD). GEZELLIG MET VRIENDEN NAAR ZEE OF EEN WIJNTJE DOEN OP HET TERRAS? BEN JE GEK ZEG. DE BOVENKAMER MOET GEPRIKKELD WORDEN.

## DE MEGA HOOGVLIAGER

**FLOOR SIETSMA** (22) WERD TWEE JAAR GELEDEN 'NERD VAN HET JAAR'. OMDAT ZE ALS JONGSTE NEDERLANDSE OOI PROMOVEERDE. AAN HET CENTRUM VOOR WISKUNDE EN INFORMATICA.

"Mijn moeder had als eerste door dat ik heel slim ben. Ik kon lezen toen ik drie was. Op de basisschool verslond ik alles wat ik kon vinden over de Middeleeuwen. Terwijl klasgenoten in de pauzes voetbalden, heb ik de schoolbibliotheek twee keer uitgelezen. Ik verveelde me verschrikkelijk, want ik moest alleen maar oefeningen doen die ik allang beheerste. Mijn moeder was de enige die me begreep. Op mijn tiende bleek mijn IQ te hoog om te meten, hoger dan 156. Nee, daar loop ik niet mee te koop. In Nederland vinden mensen je arrogant als je zegt dat je intelligent bent."

## UNIVERSITEITSBROEKIE

"Ik was een typische nerd toen ik op twaalfjarige leeftijd Informatica studeerde aan de universiteit. Vrienden had ik niet. Ik was heel verlegen. Wat hielp: ik sloot me aan bij de studievereniging, waar ik feesten organiseerde. Op school werd ik gepest, maar op de universiteit had ik eindelijk aansluiting. Mijn klasgenoten vonden het ook wel cool dat ik zo jong was. En het scheelt dat informaticastudenten geen uitbundige types zijn. Mijn moeder vond studentenfeestjes oké, zolang ik geen alcohol dronk. Sindsdien heb ik een uitgebreid sociaal leven."

## IK WAS 15. HIJ 22

"Gelukkig merk ik nooit dat mannen zich bedreigd voelen door mijn intelligentie of me te nerdy vinden. Mijn vriend ontmoette ik op de universiteit. Ik was 15, hij 22. Sommige mensen vonden het raar, maar we passen goed bij elkaar. En het is leuk dat ik snap waar hij mee bezig is als hij voor zijn werk programmeert."

## PI-PI

"Ik heb voor de grap driehonderd decimalen van pi in mijn hoofd gestampt. Het was een weddenschap met een jongen in de bibliotheek. Wie er gewonnen heeft, was ik al snel vergeten, maar de getallen bleven nog weken in mijn hoofd rondzingen."

## BURN-OUT

"Van kennislogica en wiskundige modellen ontwikkelen kreeg ik tijdens het schrijven van mijn proefschrift genoeg. Ik wil andere dingen onder de knie krijgen. Thuis liggen studieboeken Frans en Spaans te wachten. Na de zomer start ik aan mijn master pedagogiek. Daarnaast ben ik coach. Ik help volwassenen met problemen als een burn-out. Soms praat ik met hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het regulier onderwijs. Het is zo'n fijn gevoel iemand te helpen. In de toekomst wil ik groepen coachen. Dat is typisch iets voor mij, doen waar ik bang van word. Vroeger zweette ik al bij het idee een biertje te drinken met een clubje." >



## 'TERWIJL VRIENDEN DE STAD VERKENNEN, RIJK IK OUDE PARTIJEN TERUG VAN MIJN TEGENSTANDERS'



### SEXY MOVES

"Ik deed een keer spontaan mee aan een paaldansles in een buurtcentrum in Den Haag. In een andere zaal damde mijn vriend – hij is net zo fanatiek als ik. Toen ik de paaldansles zag, trok ik de stoute schoenen aan. Na afloop hoorde ik twee meisjes fluisteren: 'Wie is zij?' 'Een damster geloof ik.' Dat vind ik wel grappig. Daarna ging ik van de energieke muziek en sexy moves terug naar de ruimte waar iedereen al 'ssst' roept als je de deur iets te hard dichttrekt."

### RODE PUMPS. LANGE NAGELS

"Mijn stijl? Een rokje, panty, lange nagels en hoge hakken natuurlijk. Ik weet dat ik in het oog spring in de damwereld, maar andere spelers laten dat nooit blijken. Ik moest eens na afloop van een competitiewedstrijd in de krant lezen dat ik een opvallende verschijning ben. Niemand had iets gezegd. Tijdens het uitgaan hoor ik het wel. Laatst zat ik in een loungebar met een chardonnay in de hand gebogen over een ingewikkelde analysestand. Kwam er een man naar me toe: 'Wat is dit nou? Jij ziet er helemaal niet uit als een nerd,' zei hij met een blik op mijn rode pumps."

### BIJTERTJE

"Toch voel ik me een echte nerd, want ik bijt me vast in de gekste onderwerpen. Zo start ik binnenkort met mijn tweede cursus hoofdmassage. Tijdens mijn studie industrieel ontwerpen aan de TU Delft heb ik ook vakken gevolgd van de opleiding psychologie. Nu liggen medische boeken naast mijn bed. Geneeskunde is een hobby geworden. Misschien ga ik nog wel medicijnen studeren." >

### DE DOORDAMMER

MET HAAR RODE PUMPS EN LANGE HAREN IS LINDA SCHNIEDERS (32) EEN OPVALLENDE VERSCHIJNING IN DE DAMWERELD. GENEESKUNDE IS HAAR NIEUWSTE HOBBY.

"Ik zal mijn dambordje even opbergen. Handig hè, dit formaat in een etuijtje? Als ik even moet wachten, analyseer ik damstanden of ik maak een sudoku of cryptogram. Ik ben altijd mijn hersenen aan het trainen. Ik heb ook een boekje met rekensommen, maar van *candy crush* kan ik net zo goed genieten."

### GEEF NOOIT OP

"Mijn eerste damsteen verlegde ik toen ik acht was, tijdens het jaarlijkse damtoernooi in mijn dorp Hijken. Ik won meteen een enorme beker met een grote 1 erop. Samen met een vriendin van de damvereniging ging

ik vervolgens alle toernooitjes af. We waren twee meisjes in een jongenswereld. Op mijn zestiende speelde ik onverwachts mee met het wereldkampioenschap. Ik was niet geplaatst, maar tijdens mijn vakantie in Frankrijk ging ik toch kijken. Of ik wilde invallen? Totaal onvoorbereid werd ik zesde. Een jaar later was ik zeker niet de beste dammer bij het WK, maar door mijn enorme *drive* werd ik toch gedeeld eerste."

### EEN TOERNOOI IS MOOI

"Dammers zijn een beetje gek. Alle vakantie-dagen gaan op aan toernooien. Als het dertig graden is en iedereen op het strand ligt, zit ik met zestig dammers in een gymzaal. Zelfs als ik niet hoeft te spelen, ga ik kijken. Deze zomer sleur ik mijn vrienden mee naar het Gouden Praag Toernooi. Voorafgaand is een eendaags Europees kampioenschap, daar heb ik me natuurlijk wel voor opgegeven. Terwijl mijn vrienden de stad verkennen, zet ik mijn telefoon uit. Afgesloten van de buitenwereld kijk ik vervolgens oude partijen terug van mijn tegenstanders."



JURKJE (AMERICANAPPAREL.NET),  
SCHOENEN (PRIVÉBEZIT),  
KETTING (WEFASHION.NL)





## 'MIJN ONDERZOEK DRAAIDE OM DE VRAAG HOE EEN ROBOT JE KAN HELPEN IN DE KEUKEN'

### HET SCHERMBLOEMPJE

ZE MORRELT GERUST UREN AAN HAAR COMPUTER. NIESKE VERGUNST (30) IS ROBOTVERZAMELAAR, WERKT ALS BELEIDSMEDEWERKER INFORMATICA EN DEELT HAAR HERSENSPINSELS OP LADYGEEK.NL.

"Ik bracht net mijn laptop weg voor reparatie. Stond ik een kwartier te praten over mijn SSD. 'Wat moet jij met z'n ultrasnelle harde schijf?' vroeg de jongen van de winkel verbaasd. Ik weet het niet, ik vind het gewoon leuk om te knutselen aan mijn computer. Als er een kans was dat ik 'm zelf kon fixen, had ik dat natuurlijk allang gedaan. Ik heb de instellingen veranderd, de laptop opgeschoond, open geschroefd, hulp gezocht op fora. Helaas bleek het een probleem met de hardware."

#### DAS TOCH LOGICA?

"Op de middelbare school was ik al een echte nerd zonder balgevoel. Ik was niet lenig, had geen basisconditie en zat liever achter mijn scherm. Ik heb zelfs een computerclub opgericht. Met de kinderen op school ruilde ik spelletjes op floppy's. Tijdens mijn studie

cognitieve kunstmatige intelligentie heb ik een nerd-dispuut opgezet bij mijn studievereniging. We organiseerden lezingen over logica en discussieerden over games. En we dronken bier."

#### IDEAAL VOOR MIJ

"Nu drink ik een keer in de twee weken wijn met mijn vriendinnen, maar we kletsen het meest via WhatsApp. Anno 2014 is een groot deel van de communicatie online. Dit is eigenlijk het ideale nerdtijdperk. Misschien is er sprake van evolutie: de wereld wordt steeds meer nerdy, omdat de nerds de programmeurs zijn die de nieuwste snufjes bouwen. Kijk naar Facebook, bedacht door een nerd."

#### VOORBEELDNERD

"Ik heb bewondering voor mensen die hard werken, zonder de behoefte om cool te zijn. Zoals Microsoftman Bill Gates, niemand vindt hem inspirerend. En Steve Wozniak, medeoprichter van Apple. Steve Jobs was de marketingman, Wozniak de nerd van het bedrijf. Hij is een verlegen man met een baard, het technische brein."

#### ZO ZIEN WE ER NIET UIT

"Aan computermensen in tv-series erger ik me dood. Hoezo hebben hackers op tv geen muis? En ze hebben altijd een scherm waar alleen maar letters op staan, ze doen nooit iets met vensters of computerprogramma's. In kranten worden computerkrakers afgebeeld als bivakmuts dragende mannen achter een laptop. Lekker realistisch."

#### NERD ZOEKT VROUW

"Mijn vriend is ook een erge nerd. In huis hebben we alles pico bello voor elkaar. We luisteren draadloos muziek en hebben geen tv-aansluiting. Als je date met een nerd, hoef je je ook nooit zorgen te maken over werkloosheid. Mijn vriend, computerprogrammeur, heeft om de week wel een recruiter aan zijn broek. Ik kan iedereen aanraden een nerd te daten of er zelf een te worden."

#### ROBOTLOVE

"Robots zijn een personificatie van techniek en ze zien er schattig uit. Het begon een paar jaar geleden. Van mijn vriend had ik een robotpeper-en-zoutstel gekregen. Je kunt de potjes opwinden en dan lopen ze naar je tafelenoten toe die hun maaltijd meer smaak willen geven. Ik heb de robots gefotografeerd voor de kaft van mijn proefschrift, want het promotieonderzoek draaide om de vraag hoe een robot je kan helpen in de keuken. Daarna begonnen mensen me elektronische mannetjes cadeau te geven. Inmiddels heb ik er een stuk of veertig." •